



Ik Rende Uit Mijn Klompen, Een Persoonlijke Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog Holland - Verenigde Staten 1937-1955 Door Auke Sy Byle

By Auke Sy Byle

Tricia Dias, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 216 x 140 mm. Language: Dutch . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Ik rende uit mijn klompen, een persoonlijk verhaal. Geboren in 1937, slechts drie jaar voor de Duitse invasie in Holland op 10 mei 1940. Auke Bijl groeit op in een wereld van economische tegenslag en oorlog. In zijn boek beschrijft hij zijn belevenissen tijdens deze angstige en onstuimige periode van de Tweede Wereldoorlog. Als jong kind is het door de nazi s bezette en door oorlog verscheurde Holland, de enige wereld die hij kent. Zijn verhaal begint in Snelleveld een kleine buurtschap in Gelderland. Zijn ouders waren hier vanuit Friesland komen wonen, Heit is boerenknecht op een boerderij in de buurt. Mem is huisvrouw die op vakkundige wijze haar huishouden bestiert en de tuin onderhoudt. Graag helpt Auke haar daarbij, hier ontstaat zijn liefde voor het tuinieren. Een zorgeloos kinderbestaan totdat op 10 mei 1940 de Duitsers de rust ruw verstoren. Auke beschrijft hoe hij op 10 mei 1940 de grote vliegtuigen laag met een oorverdovend lawaai ziet overvliegen, hij plast in zijn broek van angst. In 1943 wordt er verhuisd naar de Parallelweg, dichterbij het werk...



READ ONLINE
[6.15 MB]

Reviews

It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting through studying period of time. I am very easily could get a satisfaction of reading through a written book.

-- **Gianni Hoppe**

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating through reading period of time. Your lifestyle period will probably be transform as soon as you total looking over this ebook.

-- **Alford Kihn**